

Liturgie

*voor de dienst van openbare belijdenis van het geloof
&
bediening van de doop*

16 mei 2016



Hersteld Hervormde Gemeente, Rotterdam Kralingse Veer

Voorganger: ds. G.A. van den Brink

Organist: dhr. J.M.J. Kramer

Locatie: Nieuwe Westerkerk, Capelle aan den IJssel

**Van harte welkom in deze dienst, fijn dat u er bent.
Wij wensen u een gezegende dienst toe.**

- **Inleidend orgelspel**

- **Kerkenraad en belijdeniscatechisanten komen binnen**

- **Stil gebed**

Wij zijn een moment stil waarin iedereen voor zichzelf tot God kan bidden.

- **Afkondigingen**

- **Votum en zegengroet**

De predikant spreekt uit dat wij het in deze dienst van de HEERE God verwachten en hij begroet de gemeente in de naam van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

- **Zingen Psalm 28:1**

Ik roep tot U, o eeuwig Wezen,
mijn rotssteen, nooit naar eis volprezen.
Wend niet als doof van mij Uw oren.
Zwijg niet; laat mij Uw antwoord horen,
opdat ik niet gerekend word
met die in 't graf zijn neergestort.

- **Apostolische Geloofsbelijdenis**

De predikant spreekt een samenvatting uit van het christelijk geloof en iedereen spreekt in zijn of haar hart mee.

- **Zingen Psalm 143:10**

Leer mij, o God van zaligheden,
mijn leven in Uw dienst besteden.
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand.
Uw goede Geest bestuur' mijn schreden
en leid' mij in een effen land.

- **Gebed**

De predikant spreekt namens de gemeente een gebed uit tot God, in het bijzonder voor de openbare belijdenis en voor de bediening van de doop. De gemeente bidt in stilte mee.

▪ **Openbare belijdenis**

De belijdeniscatechisanten geven ieder persoonlijk antwoord op onderstaande vier vragen en krijgen op hun ja-woord een Bijbeltekst. Tenslotte spreekt de predikant de zegenbede over hen allen uit.

Vragen

1. Verklaart u dat u de leer van onze kerk (die u geleerd, gehoord en beleden hebt) houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomend met de Heilige Schriften?

Toelichting: Zij belijden dat de boodschap (de leer) van de Bijbel over Jezus Christus, waar en zaligmakend is (1 Timotheüs 2:7).

2. Beloofd u dat u door de genade Gods in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven, en dat u daarin zult leven en sterven?

Toelichting: Zij belijden dat zij dankzij de genade van God aan deze boodschap zullen vasthouden en zo door een persoonlijk geloof daarin mogen leven en sterven.

3. Beloofd u dat u overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten, en dat u uw belijdenis met goede werken zult versieren?

Toelichting: Zij erkennen dat het geloven van de Bijbelse boodschap gevolgen heeft voor de levenspraktijk; daarom beloven zij om te leven op een wijze die overeenstemt met het Evangelie en om door goede werken hun dankbaarheid te laten zien.

4. Beloofd u, dat u zich aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen, en onderworpen zult zijn, indien (wat God verhoede) het mocht gebeuren dat u zich in leer of leven zou komen te misgaan?

Toelichting: Zij belijden dat wanneer zij in het openbaar zondigen – wat God verhoede – zij zullen luisteren naar de terechtwijzingen van de ambtsdragers, als vertegenwoordigers van Christus.

Wat is hierop het antwoord voor de heilige God en Zijn heilige gemeente van:

✦ **Abraham Theodorus (Bram) Boom**

“Niet dat ik het alreeds gekregen heb of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.”
Filippenzen 3:12

✦ **Jannigje Cornelia Mathea (Erica) Boom**

“De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.”
Psalm 23:1

✦ **Teunis Johannes (Joost) van Daltsen**

“Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist; maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.”
2 Timotheüs 4:5

✦ **Martha-Louise (Martha-Louise) Florijn**

“Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding van loon heeft.”
Hebreeën 10:35

✦ **Evander Filomar (Vilmar) den Heijer**

“Dient de HEERE met vreze en verheugt u met beving.”
Psalm 2:11

✦ **Jeroen Hoogendoorn**

“Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kind van het licht.”
Efeze 5:8

✦ **Diena (Lydia) Klop**

“Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten.”
Jesaja 55:8-9

✦ **IJsbrand (IJsbrand) Kloos**

“Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.”
Psalm 32:1

✦ **Bouke Cornelis (Bouke) van Krimpen**

“Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.”
Romeinen 10:10

✦ **Jan Cornelis (Jan-Kees) Lokerse**

“Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.”

2 Korinthe 4:6

✦ **Rudolf Mattheus (Dolf) Struyk**

“Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”

Romeinen 8:31

✦ **Christiaan (Chris) van der Velden**

“Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.”

1 Johannes 5:12

✦ **Johannes Adrianus (Johan) van der Velden**

“Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd.”

Hebreeën 4:16

✦ **Cornelis Jan (Kees Jan) Vermeij**

“Ik ben dat levende Brood dat uit de hemel neergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in eeuwigheid leven.”

Johannes 6:51

✦ **Neeltje (Neline) de Wild**

“Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.”

Psalm 62:2

▪ **Zegenbede**

“De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, Die volmake, bevestig, versterk en fundere u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.”

Amen

▪ **De nieuwe belijdende leden zingen Psalm 91:5**

Ik steun op God, mijn toeverlaat,
dies heb ik niets te vre-zen.

Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad.

Uw tent zal veilig we-zen.

Hij zal Zijn engelen gebiën,

Dat z’ u op weg bevrijden.

Gij zult hen, in gevaren, zien

voor uw behoud’nis strijden.

- **Allen zingen (indien mogelijk staande) hen toe Psalm 91:6**

Zij zullen u, Gods gunstgenoot,
naar 's Hoogsten welbeha-gen,
opdat gij aan geen steen u stoot,
op hunne handen dra-gen.
Gij zult op jonge leeuwen treên,
op giftig' adders stappen;
en door gevaar noch vrees bestreên,
de leeuw en draak vertrappen.

- **Persoonlijke toespraak tot de nieuwe lidmaten door de predikant**

- **Doopbediening aan Jeroen Hoogendoorn**

Aan Jeroen Hoogendoorn wordt de volwassendoop bediend. Eerst lezen wij het formulier, zodat de betekenis van de doop duidelijk is. Daarna antwoordt Jeroen op enkele vragen en wordt hij gedoopt.

De kern van de leer van de Heilige Doop omvat drie punten:

In de *eerste* plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in Zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij wederom geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenkeling met het doopwater. De onreinheid van ons hart wordt ons daardoor voor ogen gesteld. Zo komt de vermaning tot ons om onszelf te mishagen, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken.

In de *tweede* plaats verklaart en verzegelt de Heilige Doop ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit, en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade doen meewerken ten goede.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden en zó in de gemeenschap van Zijn dood en opstanding inlijft, dat wij van al onze zonden bevrijd en voor God rechtvaardig gerekend worden.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zó wil Hij ons toeëigenen wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing

van ons leven, totdat wij eenmaal in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven smetteloos een plaats zullen ontvangen.

In de *derde* plaats, omdat in elk verbond twee partijen aanwezig zijn, worden wij door God in de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit houdt in dat wij deze enige God - Vader, Zoon en Heilige Geest - aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Het betekent ook dat wij niet wereldgelijkvormig leven, dat wij onze oude natuur doden en wandelen in een nieuw godvruchtig leven. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet wanhopen en ook niet in de zonden blijven liggen. Want de doop is een zegel en volkomen betrouwbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.

Nu moeten de kinderen van de christenen uit kracht van het verbond gedoopt worden, zonder dat zij er iets van begrijpen. Volwassenen echter worden pas gedoopt, wanneer zij met berouw hun zonden erkend en hun geloof in Christus beleden hebben. Daarom heeft niet alleen Johannes de Doper, toen hij in opdracht van God de doop der bekering tot vergeving van zonden preekte, slechts hen gedoopt die hun zonden beleden (Mark. 1 :4,5; Luk. 3:3); maar ook onze Heere Jezus Christus heeft Zijn discipelen opgedragen alle volken te onderwijzen en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Matth. 28:19; Mark. 16:15). Hij heeft daaraan de belofte toegevoegd, dat wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zalig zal worden.

Ook de apostelen hebben volgens deze regel gehandeld. Ze hebben, zoals blijkt uit de Handelingen der apostelen, geen andere volwassenen gedoopt dan die na bekering met berouw over hun zonden hun geloof beleden (Hand. 2:38; Hand. 8:36,37; Hand. 10:47,48; Hand. 16:14,15).

Daarom mag men ook nu geen volwassenen dopen dan die de rijke inhoud van de Heilige Doop uit de prediking van het heilig Evangelie geleerd en verstaan hebben en die daarvan en van hun geloof door persoonlijke belijdenis rekenschap afleggen.

▪ **Gebed**

Opdat wij deze heilige inzet van God, tot Zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente bedienen mogen, laat ons Zijn heilige naam aanroepen:

Almachtige en eeuwige God: U bent het die naar Uw rechtvaardig oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft. Maar U hebt de gelovige Noach en de zijnen, acht mensen, in Uw grote barmhartigheid gered en bewaard. U bent het die de verharde Farao met geheel zijn volk in de

Rode Zee verdrongen hebt, maar Uw volk Israël daar droogvoets door geleid hebt: beelden van de doop.

Wij bidden U, pleitend op Uw grondeloze barmhartigheid, dat U deze broeder in genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven: dat hij zo met Hem in Zijn dood begraven wordt en ook met Hem mag opstaan in een nieuw leven; dat hij zijn kruis in de dagelijkse navolging van Christus, blijmoedig dragen mag, Hem zo mag aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde.

Laat hem dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door Uw genade getroost verlaten. En geef dat hij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon, zonder verschrikking zal mogen verschijnen.

Wij bidden U dit alles in de naam van onze Heere Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.

Geliefde broeder Jeroen Hoogendoorn,

Omdat u de Heilige Doop begeert te ontvangen als een zegel van uw inlijving in Gods kerk, moet duidelijk blijken dat u de christelijke leer, waarin u onderwezen bent en waarvan u voor ons belijdenis gedaan hebt, niet alleen aanneemt, maar daarnaar ook door Gods genade wilt leven. Daarom behoort u voor God en Zijn gemeente op de volgende vragen oprecht te antwoorden:

Ten eerste: Gelooft u in de enige waarachtige God - Vader, Zoon en Heilige Geest - die hemel en aarde, en al wat daarin is, uit niets geschapen heeft, en nog onderhoudt en regeert, zo dat er niets gebeurt zonder Zijn goddelijke wil?

Antwoord: Ja

Ten tweede: Gelooft u dat u in zonde ontvangen en geboren bent, dat daarom de toorn van God op u rust en dat u van nature onbekwaam bent tot enig goed en geneigd tot alle kwaad; en dat u met gedachten, woorden en werken de geboden van de Heere dikwijls hebt overtreden? Hebt u over deze zonden oprecht berouw?

Antwoord: Ja

Ten derde: Gelooft u dat Jezus Christus, die waarachtig en eeuwig God is en waarachtig mens, die Zijn menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft aangenomen, u tot een Zaligmaker door God geschonken is; en dat u door dit geloof vergeving van zonden in Zijn bloed ontvangt; en dat u door de kracht van de Heilige Geest een lid van Jezus Christus en Zijn kerk bent geworden?

Antwoord: Ja

Ten vierde: Stemt u in met de hier geleerde twaalf artikelen van het christelijk geloof die een samenvatting zijn van het Woord van God? Hebt u zich voorgenomen in deze leer tot het einde van uw leven standvastig te volharden en alle ketterijen en dwalingen te verwerpen die met deze leer in strijd zijn?

Beloof u in de gemeenschap met de kerk niet alleen trouw het Woord van God te horen, maar ook te volharden in het gebruik van het Heilig Avondmaal?

Antwoord: Ja

Ten vijfde: Verklaart u dat u van harte begeert altijd als christen te wandelen en te breken met de wereld en de wereldse begeerten, zoals het de leden van Christus en van Zijn gemeente past? Zult u zich gewillig onderwerpen aan alle christelijke vermaningen?

Antwoord: Ja

De goede en grote God schenke u Zijn genade en zegen tot het volbrengen van deze belofte, door Jezus Christus. *Amen.*

▪ **Bediening van de doop:**

“Ezra Jeroen Johannes Hoogendoorn, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.” Amen

▪ **Allen zingen (zo mogelijk staande) Psalm 150:1**

Looft God, looft Zijn naam alom!
Looft Hem in Zijn heiligdom!
Looft des HEEREN grote macht,
in de hemel Zijner kracht!
Looft Hem, om Zijn mogendheden!
Looft Hem, naar zo menig blijk
van Zijn heerlijk koninkrijk,
voor Zijn troon en hier beneden!

▪ **Toespraak**

▪ **Dankgebed**

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U, dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt, en dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw eniggeboren Zoon, en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen, en ons dat met de Heilige Doop verzegelt en bekrachtigt.

Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U deze broeder door Uw Heilige Geest voortdurend wilt regeren, opdat hij christelijk en godvruchtig zal leven en zal groeien in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus.

Geef dat hij zo Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die U hem en ons allen bewezen hebt, zal belijden en in oprechte gehoorzaamheid onder onze enige Leraar, Koning en Hogepriester Jezus Christus zal leven en vroom

tegen de zonde, de duivel en zijn hele rijk strijden en overwinnen zal. Dan zal hij U en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en ware God, eeuwig loven en prijzen. Amen.

▪ **Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest**

De predikant spreekt namens de gemeente een gebed uit tot God en bidt om een zegen over deze dienst. De gemeente bidt in stilte mee.

▪ **Schriftlezing: Handelingen 2:14-21 en 33-41**

14. Maar Petrus staande met de elve, verhief zijn stem en sprak tot hen: “Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan.
15. Want dezen zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt; want het is eerst de derde ure van de dag.
16. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël [Joël 2:28-32]:
17. ‘En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen.
18. En ook op Mijn dienstknechten en op Mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen profeteren.
19. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp.
20. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
21. En het zal zijn dat een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.’
33. Hij dan door de rechterhand van Gods verhoogd zijnde, en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort.
34. Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt [Psalm 110:1]: ‘De Heere heeft gesproken tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand,
35. Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van Uw voeten.’
36. Zo wete dan zeker het ganse huis van Israël, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus Die gij gekruist hebt.”

37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?
38. En Petrus zei tot hen: “Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
39. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal.”
40. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: “Wordt behouden van dit verkeerd geslacht.”
41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent drieduizend zielen.

- **Tekst voor de prediking: Handelingen 2:21**

“En het zal zijn dat een ieder die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.”

- **Collecte**

Vóór het zingen van de psalm wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten:

- 1. zending*
- 2. de kerk*
- 3. onderhoud van het kerkgebouw*

- **Zingen Psalm 86:3,6**

HEER, door goedheid aangedreven,
 zijt Gij mild in ‘t schuldvergeven.
 Wie U aanroept in de nood
 vindt Uw gunst oneindig groot.
 HEER, neem mijn gebed ter oren.
 Wil naar mijne smeking horen.
 Merk, naar Uw goedgunstigheên
 op de stem van mijn gebeên.

Leer mij naar Uw wil te hand’len.
 ‘k Zal dan in Uw waarheid wand’len.
 Neig mijn hart en voeg het saâm
 tot de vrees van Uwen naam.
 HEER mijn God, ik zal U loven,
 heffen ‘t ganse hart naar boven.
 ‘k Zal Uw naam en majesteit
 eren tot in eeuwigheid!

- **Preek met als thema “Roepen om gered te worden”**

1. De kracht van de belofte
2. De eenvoud van de belofte
3. Het vertrouwen op de belofte

- **Zingen Psalm 2:7**

Welzalig zij, die naar Zijn reine leer
in Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen;
die Sions Vorst erkennen voor hun HEER.
Welzalig zij, die vast op Hem betrou-wen!

- **Dankgebed**

De predikant spreekt namens de gemeente een gebed uit tot God en dankt God voor deze dienst. De gemeente dankt in stilte mee.

- **Zingen Psalm 28:5**

Geloofd zij God, wiens open oren
mijn smeekstem gunstig wilden horen.
Hij is mijn sterkt' en schild in 't strijden.
'k Vertrouwd' op Hem, Hij hielp m' uit lijden.
Dus springt mijn hart van juichensstof
en zingt des Allerhoogsten lof.

- **Zegenbede**

De gemeente gaat staan om de zegen van God te ontvangen die de predikant uitspreekt.

Na de zegen gaan de nieuwe belijdende leden met de kerkenraad naar de hal van de kerk. Daar is gelegenheid hen te feliciteren en Gods zegen toe te wensen.

Wilt u doorpraten over deze dienst, neem dan contact op met ds. G. A. van den Brink per e-mail (gavandenbrink@laankerk.nl) of telefoon (010-3030210).

In september 2016 start er vanuit de Laankerk een nieuwe Bijbelcursus. Meer informatie over deze cursus kunt u vinden op onze website www.laankerk.nl of u kunt per e-mail contact opnemen met de heer A. Roozendaal, a.roozendaal@laankerk.nl.